

## Jaarverslag 2017.

Wat is er allemaal gebeurd in het afgelopen jaar?

We zijn begonnen met het instuderen van "the Star of the county down".

Dat was me een ge-do do do do...

### 22 februari.

Dat zal wel een gezellige repetitie gaan worden met al die jarigen. Maar helaas, de repetitie ging niet door. Jules was ziek.

### 1 maart.

Het werd goed gemaakt. Toril, Kees, Jules en Nanda trakteerden op stroopwafels en een borreltje toe! Jules kreeg een fruitmandje van de dames lief en leed Ans en Bep.

### 14 maart.

De kookgroep is bij elkaar geweest voor het weekend. "wat zullen we eten?"

### 24-25-26 maart.

Koorweekend! Lente!

Op vrijdagavond zijn er een aantal introducés mee. Erg gezellig! Er was ook een cadeautje voor het koor: een optreden van de dochters van Gre en Klaas, met gitarist Jaap. "Five4Fun". Zij zongen covers en een prachtig lied op tekst van Gre. Op zaterdag nieuwe stukken inoefenen. Veel zuchten en kreunen: een "hijgcultuur" volgens Jules.

Verder een prettige kookclub met een Amerikaans tintje, het was heerlijk en het zag er prachtig uit.

Mooie en Lekker ideeën van Liesbeth!

's Avonds een volksdans geleerd van Carla, wat ook veel hilariteit met zich meebracht.

Bezigheidstherapie met horen-zien-proeven en ruiken.

Vragen, niet allemaal "eitjes" moesten beantwoord worden. Echter de winnende groep werd gediskwalificeerd vanwege frauderend mobiele telefoon gebruik!

### 9 April.

Korenfestival Jisp. Wat is het daar toch mooi! En wat een zomerse zondag! Velen kwamen op de fiets. Een propvolle kerk, fijn gezongen. Voor de eerste keer de Star gezongen: do do do do..

### 12 April.

Gratis zangyoga ....en we zongen volgens Jules als zeewier.

### 20 mei .

Saens korenfestival Wormerveer

### 5 Juli.

Laatste avond op De Stormhoek bij Piet en Ans Aafjes. Een prachtige avond, wat een mooi uitzicht.

Piet stond met een vlag op de dijk ons de weg te wijzen. Trudy en Timo op de accordeon, wat een ontvangst! Er volgde een gezellige avond met af en toe hele oude canons en liederen.

### 30 Augustus.

De eerste repetitie van het nieuwe seizoen en er waren veel koorleden aanwezig en er werd weer wat afgebabbeld.

### 3 September.

Lia de Ruyter heeft feest! We hebben met z'n allen voor haar gezongen in een gezellige feestlocatie.

### 6 September.

De schoonmoeder van Lida Roos werd 95! Het koor heeft haar toegezongen bij haar huis in Wormer.

### 14 oktober.

Optreden samen met het koor de Raede Hoeke, in de N.H. kerk aan het Noordeinde in Wormerveer met aansluitend een gezamenlijke maaltijd. Een heerlijke ontmoeting! Warm en vertrouwd. En een mooi concert.

### 18 oktober.

De jubileum uitstapjes worden bekend gemaakt. Wat zal het worden? Met het vliegtuig naar Portugal of met de bus naar Gent?

### 22 november.

De mannen hebben extra gerepeteerd. Wij zijn volop met het kerstprogramma bezig. De uitslag betreft de reis van 2019 werd bekend gemaakt. Het was 24 tegen 24 stemmen! Portugal of Gent. Het bestuur kiest voor Gent omdat de meeste koorleden dan mee zullen gaan. Een mooi besluit!

### 20 december.

Kersconcert! Wat was het mooi! Samen met de muzikanten Erica Roozendaal op accordeon en Bert Vos op viool. Zij zijn van de Shtetl Band Amsterdam. Het mooiste concert ooit, werd een paar keer gezegd. Een mevrouw die ik in de pauze sprak, vertelde dat ze de tranen in haar ogen kreeg bij het lied Baruch ate. Ze was van joodse afkomst en haar vader zong het ook een keer. De kerk zat bomvol! Prachtig!

### 10 januari.

Het nieuwe jaar. We hebben er allemaal weer zin in! Timo vond dat we namens het bestuur een borreltje moesten drinken.

31 januari.

Daar stonden we dan voor de deur van de Palmboom. Maar dankzij de gastvrijheid van de Pelikaan hebben we toch weer een fijne repetitieavond gehad!

Tot slot nog het volgende. We zijn blij met onze dirigent en met ons bestuur. Dit jaar zijn er ook weer mensen jarig geweest, grootouder geworden en zelfs overgrootouder! Er is heerlijk getrakteerd, hiervoor dank! Er zijn mensen ziek geweest en gelukkig weer beter geworden. Er is geluk geweest maar ook verdriet en verlies...

Di Zoen gejt oif, die Zoen fargejt, er hot aza yingele en tot slot voor iedereen:

**MNOGAJA LETA!**