

Het jaarverslag van 2018

(Toril Boelens en Ans Klaassen)

Toril

10 januari: einde kerstvakantie

14 maart: We beginnen het jaar rustig met een nieuw lied:
"Chant de Marais", wat we moesten zingen met een "mayonaise gevoel".

Ook vanaf beginnen de bijlessen voor de tenoren.

4 x in totaal

Mooi, daar gingen ze voor

Ans

24/25 maart is het koorweekend in de "Banjaert" in Wijk aan Zee.

7° graden en bewolkt, dus goed zangweer.

- We begonnen met een Afrikaans huwelijkslied.
Het eerste couplet ging héél enthousiast, maar naarmate het lied vorderde, zakte het erg af.
- Verder een Jiddisch Zwerverslied.
- Een tropische lunch en een Surinaams diner
- 's Avonds om 20.30 uur hadden we een workshop Djembé, onder de bezielende leiding van :

Michael Agbodo

Tijdens het trommelen werden wij opgezweept door opmerkingen als:

- Appeltje eitje
- Peulenschilletje

Wat welzeker zijn uitwerking had.

Daarna werd er nog gezongen en gedanst.

Met andere woorden – een geslaagde avond -.

- Zondagochtend nog gezongen en na de lunch naar huis.

Toril

7 april

Eindelijk was het zover.

Wij gingen naar Heerenveen voor een gezamenlijk optreden met het koor
"Raede Hoeke".

Het was mooi weer en iedereen had er zin in.

Met een bus vol vertrokken wij vanaf de Palmboom.

Onze chauffeur was een zwager van Gepke.

Een leuke man, die ons heel veel kon vertellen langs de route.

o.a. over alternatieve stroomopwekking, door zout en zoet water langs elkaar te laten stromen.

Milieuvriendelijk en water hebben we genoeg.

Om 10.15 uur aangekomen bij het Belvédère museum, waar ons lekkere koffie en oranjekoek wachtte. Ons aangeboden door Kaskedieze.

Toen zijn we in twee groepen verdeeld, de ene helft voor een wandeling door het Oranjewoud met een gids van de Raede Hoeke, de andere helft voor een bezoek aan het museum.

Beide groepen waren zeer tevreden.

Ans

7 april vervolg Daarna vertrokken wij naar de Doopsgezinde kerk in het dorp, waar wij alweer verwend werden met koffie/thee en lekkers, door de koorleden zelf gebakken.

Toen inzingen en het concert kon beginnen.

Ondanks dat de toegang vrij was, viel het bezoekersaantal wat tegen.

Als afsluiting een heerlijke maaltijd met drinken naar keuze.

Na een paar glaasjes hebben we Tourdion nog eens gezongen en nog eens.

Daar konden ze geen genoeg van krijgen.

Wij vertrokken om 18.30 uur en werden door het voltallige koor uitgezwaaid.

De reis ging voorspoedig en onderweg werden wij vermaakt door Asta, met een verhaal over verloren (gestolen) geld.

Om 20.30 uur waren wij terug bij De Palmboom.

Toril

21 april

Op zaterdag 21 april doen we mee aan het "Saense Korenfestival" in de Hervormde kerk in Wormerveer.

We traden op om 15.00 uur, met "gouwe ouwe" en "lentegroen".

Opmerking van Jules:

"De vrouwen moeten nu even naar de mannen luisteren, dan weten ze wanneer ze moeten komen".

Een waardig optreden

en

de kerk zat vol!

Ans

16 mei

Jules is met vakantie en het bestuur heeft Frank Edam gevraagd om waar te nemen.

- Op iedere stoel lag een pak bladmuziek in verschillende genres.
- Het ging allemaal supersnel ...
- De melodie voor elke stemgroep 2 keer oké?
- Het ritme – swing maar mee.
- Stemgroep na stemgroep invallen oké?
- Mixen – Yess!!!
- Niet moeilijk hè?
- Oké...?
- Het volgende lied.

Een heerlijke avond en iedereen blij.

Als bedankje van ons zingen we :

'Mnogaja ljeta'

Toril

18 juli

De laatste zangavond voor de vakantie.

De weergoden waren ons goed gezind en we zaten in de tuin van Marjan en Ger Zaagsma.

De burens waren op vakantie, of weggestuurd.

Koffie/thee en lekkers

Trudy en Timo speelden op de accordeon.

Rustig gezongen, maar één keer heel hard richting Ans Aafjes. Die was aan haar schouder geopereerd.

Afgesloten met een paar lievelingsliedjes van Jules.

Ans

- 5 september De vakantie is voorbij.
- 9 september Optreden in de Rosariumhorst.
De zaal genoot en er werd zoals altijd ook lekker meegezongen.
Vraag aan Jules:
"Hoe komt u toch aan al die mooie vrouwen?"
Jules: "Ze komen gewoon aanlopen"!
- 19 september beginnen de verwenmomenten voor de alten.
4 x
- 7 oktober Kaskekinderen.
Een workshop voor de kleinkinderen van onze koorleden, met als doel dat ze het plezier ondervinden van samen zingen.
- 14 november De verwenmomenten beginnen voor de sopranen, i.v.m. de engelenzang voor de kerst.
In totaal 2 x
- 12 december Generale repetitie in de Nicolaaskerk met Erica en Bert.

Toril

- 19 december Kerstconcert
Alle kaarten in de voorverkoop al verkocht.
Opkomend in een donkere zaal, met een lichtje in de hand, zingend
- Lykas rivieren -
We hebben mooi en relaxt gezongen.
Een aantal liederen werden ondersteund door Erica Roozendaal, accordeon en Bert Vos, viool, van "The Klezmer Society" die ook twee intermezzo's verzorgden.
Pauze met kerstbrood en drinken.
In de zaal blije en ontroerde gezichten.
Dit alles onder de bezielde handen en ogen van onze Jules Bart.
Reactie van Jules:
"Ik ben zeer tevreden".

Ans

- 24 december Kerstnacht
Voor de Protestantse Gemeente in Krommenie gezongen.
We hebben kerstliederen en eigen liederen gezongen.
En na het kerstverhaal met het kindje in de voederbak, het Ere zij God, de wegzending en de zegen, eindigde de avond om 23.00 uur.
Aansluitend kerstvakantie.

Verder zijn er fruitmanden gebracht en kaarten gestuurd naar de koorleden die ziek waren.
- 9 januari 2019 Hoera, weer zingen!

Samen

- Wij zingen hoog, wij zingen laag, Wij zingen snel en dan weer traag.
Onder de pal-lum-boom in Krommenie, Zingen wij al 30 jaar.